

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αικατερίνη Ζερβουδάκη

Ονομάζομαι Αικατερίνη Ζερβουδάκη, αλλά όλοι όσοι με γνωρίζουν με φωνάζουν «Τάνια». Γεννήθηκα το 1975 στην Αθήνα, αποφοίτησα από τη Νομική Σχολή Αθηνών και το Πανεπιστήμιο του Southampton (LL.M) και από το 2002 είμαι δικηγόρος στην Αθήνα με ειδικό ενδιαφέρον για το εμπράγματο δίκαιο.

Από το 2005, είμαστε παντρεμένοι με τον συνυποψήφιό μου Ηλία Δημάκη Λούτα και έχουμε δύο παιδιά, τον Φάνη (15,5 χρονών) και την Εύα (13 χρονών). Την οικογένειά μας συμπληρώνει ο σκύλος μας, Νέστορας, τον οποίο και υιοθετήσαμε πριν από τριάνμισι χρόνια περίπου.

Μιλώ Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και μπορώ να συνεννοηθώ στα Ιταλικά και στα Πορτογαλικά, τα οποία ξεκίνησα πριν από λίγο καιρό.

Επί σειρά ετών, ήμουν χορεύτρια στην ομάδα του Λυκείου Ελληνίδων και απολαμβάνω τη μουσική (κυρίως στο ραδιόφωνο) και τον κινηματογράφο.

Εκτός από το Δίκτυο, υποστηρίζω όσο μπορώ περισσότερο τις δράσεις της οργάνωσης «Ένα Παιδί Ένας Κόσμος», τη δουλειά της οποίας αναγνωρίζω και θαυμάζω. Επίσης, δραστηριοποιούμαι αρκετά συστηματικά μέσω της φιλοζωικής οργάνωσης της περιοχής μου (ΖΩ.Φι.Ψυ).

Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για το Δ.Σ. του Δικτύου, μετά από πρόταση του Πάνου Χριστοδούλου, τον οποίο και ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή. Πιστεύω πως θα μπορούσα να φανώ χρήσιμη τόσο στη διαδικασία εξεύρεσης πόρων, όσο και στην οργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων του Δικτύου. Εξυπακούεται ότι, εάν θα μπορούσα να προσφέρω μέσω της δικηγορικής μου ιδιότητας, θα το κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση.