

## ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ-ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ

Των Φαίδρας Κυριακοπούλου, Νεκταρίας-Μαγδαληνής Νικητοπούλου, Αφροδίτης Σαποβάλ, Βασιλικής Τσίτουρα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- Α) ΠΑΙΔΙ: ANNA
- Β) ΜΑΜΑ: ΚΑ. ΝΙΚΗ
- Γ) ΚΟΛΛΗΤΗ: ΣΟΦΙΑ
- Δ) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: ΜΑΡΙΑ

**Είναι μεσημέρι. Η μητέρα και το παιδί βρίσκονται μέσα στο σαλόνι του σπιτιού. Το παιδί διαβάζει ένα βιβλίο και πιάνει την κοιλιά του επειδή πεινάει. Σκέφτεται, πω πω πεινάω λες να έχει κάτι στο ψυγείο; Αμφιβάλλω!! (πάει στην κουζίνα δεν βρίσκει τίποτα και γυρίζει φωνάζοντας)**

ΠΑΙΔΙ:  
Μαμάαα.....

ΜΑΜΑ: **(βαριεστημένα)**  
Τι θες πάλι;

ΠΑΙΔΙ: **(με ύφος )**  
Τι τι θέλω; Πεινάωωω... πάλι δεν πήγες σούπερ μάρκετ;

ΜΑΜΑ:  
Όχι. Το ξέχασα, τι θες τώρα δηλαδή; Άμα ήθελες να φας να πήγαινες μόνη σου! 15 χρονών είσαι ολόκληρη γαϊδούρα! Μπορείς και μόνη σου!

ΠΑΙΔΙ:  
Με τι λεφτά; Έχεις αφήσει και τίποτα; Όλα για τα τσιγάρα και τα ποτά σου! Τίποτα για μένα .... **(παύση αναστεναγμός)**! Με σκέφτηκες ποτέ εμένα, τι τρώω, τι πίνω, πως ντύνομαι, τι κάνω γενικότερα; με σκέφτηκες; Φυσικά και όχι!

ΜΑΜΑ:  
Τι λες καλέ, δεν μας τα λες καλά μου φαίνεται .... καθόλου καλά. Ποιος νομίζεις ότι πληρώνει το σπίτι, τα ρούχα σου και γενικά όλα στα έξοδα;

ΠΑΙΔΙ:  
Ο παππούς και η γιαγιά μου φυσικά, γιατί αν περιμέναμε από σένα θα προκόβαμε ....

ΜΑΜΑ:  
Μη μιλάς έτσι για τη μάνα σου. Για μαζέψου λίγο κουκλίτσα μου μη σε μαζέψω εγώ!

ΠΑΙΔΙ:

Καλά καλά άστο κατάλαβα.... Μία από τα ίδια όπως κάθε μέρα, τώρα θα σε μάθουμε ....

**(φεύγει για το δωμάτιο και κοπανάει την πόρτα).**

ΜΑΜΑ:

Έλα εδώ μη φεύγεις, δεν τελειώσαμε τη συζήτηση....

**(χτυπάει το χέρι της στην πόρτα. Μετά από λίγο αφού της έχει φωνάξει φεύγει και αυτή από το σαλόνι.)**

ΠΑΙΔΙ: **(Το παιδί επιστρέφει στο σαλόνι είναι στεναχωρημένο και ξεσπάει σε κλάματα- λυγμούς. Μετά από λίγο σκουπίζει τα δάκρυα της και παίρνει τηλέφωνο την κολλητή της).**

Με ακούς; Μπορείς να έρθεις από εδώ είναι επείγον! **(Τι έγινε;)** Τι τι έγινε; Τα γνωστά όπως ξέρεις..... Okay όταν μπορέσεις .....εντάξει .... θα σε περιμένω.....

ΚΟΛΛΗΤΗ:

Έλα πάλι, πάλι τα ίδια; Πού θα πάει αυτή η κατάσταση πια ..... δεν αντέχω να σε βλέπω έτσι .....

ΠΑΙΔΙ:

Γιατί νομίζεις ότι εγώ αντέχω να βλέπω έτσι τον εαυτό μου; Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο ..... και δεν παίρνει από λόγια ..... τίποτα μόνο τον εαυτό της, τον εαυτούλη της ..... Εμένα με έχει γραμμένη!

ΚΟΛΛΗΤΗ:

Άκου όταν έρθω θα τα συζητήσουμε όλα και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση! Ίσως να ερχόσουν να μείνεις μαζί μου για λίγο καιρό.

ΠΑΙΔΙ:

Είσαι σίγουρη; Η μάνα σου τι θα πει; **(με ενδοιασμό)**

ΚΟΛΛΗΤΗ:

Φυσικά και είμαι, σε βλέπω τόσα χρόνια δυστυχισμένη εδώ μέσα, είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω για σένα .....Η μάνα μου σίγουρα δεν θα έχει θέμα, στο δωμάτιό μου θα μείνεις, μαζί μου!

ΠΑΙΔΙ:

Λοιπόν θα σε περιμένω το βραδάκι να τα πούμε από κοντά όταν γυρίσεις. Σε ευχαριστώ ειλικρινά ρε ..... δεν έχω λόγια....

**ΠΑΙΔΙ:(παίρνει τηλέφωνο τη γιαγιά)**

Γιαγιάκα έχεις κάτι για φαγητό;

(της λέει ότι δεν έχει φτιάξει κάτι και την ρωτάει αν θέλει κάτι να φτιάξει κάτι)

ΠΑΙΔΙ:

Όχι γιαγιάκα θα δω τι θα φάω.....φιλάκια! (Ψάχνει να βρει λεφτά και βρίσκει μόνο 3 ευρώ και ξεκινάει να φύγει).

ΜΑΜΑ:

Που πας;

ΠΑΙΔΙ:

Όπου θέλω! (Φεύγει χτυπώντας την πόρτα)

(Το παιδί μετά από λίγο γυρίζει από το γειτονικό σούπερ μάρκετ ενώ έχει μόλις απολαύσει ένα σάντουιτς , όταν χτυπάει η πόρτα).

(Μία αστυνομικός χτυπάει την πόρτα του σπιτιού. Ανοίγει η μητέρα σε κατάσταση σχεδόν μέθης).

ΜΗΤΕΡΑ:

Ναι τι θέλετε;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Μας κάλεσαν από το απέναντι σούπερ μάρκετ και με ενημέρωσαν ότι η κόρη σας έκλεψε κάτι το οποίο έβαλε στην τσάντα της.. Υπάρχει και βίντεο όπου δείχνει την κόρη σας να παίρνει ένα σάντουιτς και να το βάζει στην τσάντα της χωρίς τελικά να το πληρώνει .

ΜΗΤΕΡΑ: (Η μητέρα φανερά ενοχλημένη γυρνάει προς την κόρη της)

Δεν ντρέπεσαι καθόλου; Πάλι με έκανες για μία ακόμα φορά ρεζίλι!

ΠΑΙΔΙ: (Ντροπιασμένο και κατακόκκινο)

Σοβαρά τώρα; Εσύ με ανάγκασες να γίνω ρεζίλι! Εσύ έπρεπε να ντρέπεσαι για τις πράξεις σου, όχι εγώ. Πεινούσα πάρα πολύ και δεν μου έφταναν τα λεφτά τι ήθελες να κάνω; Κάποιες φορές οι καταστάσεις σε αναγκάζουν να κάνεις πράγματα έξω από τον εαυτό σου!

ΜΗΤΕΡΑ:

Τι είναι αυτά που λες εγώ ευθύνομαι;

ΠΑΙΔΙ:

Φυσικά ποιος άλλος!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:

Μην ανησυχείτε, φρόντισα ώστε το θέμα να θεωρηθεί λήξαν. Πλήρωσα εγώ το ποσό για να μην δημιουργήσουν θέμα στο παιδί για ένα σάντουιτς. (Η αστυνομικός γυρνάει προς το παιδί με πολύ κατανόηση). Θα ήθελα όμως παιδί μου να μου υποσχεθείς ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Έχω το λόγο σου;

**ΠΑΙΔΙ:(Το παιδί με σκυμμένο το κεφάλι και κατακόκκινο από ντροπή).**  
Όχι σας το υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ ξανά κάτι τέτοιο!

**ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: (Η αστυνομικός απευθυνόμενη στην μητέρα)**  
Πέρασα επίσης να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να απευθυνθείτε στην κοινωνική λειτουργό του δήμου, θα σας δώσω το τηλέφωνο της, η οποία μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε εργασία. Έχει βοηθήσει πολλούς! Ξέρετε υπάρχουν δομές που μπορούν να σας στηρίξουν και εσάς και το παιδί σας!

**ΜΗΤΕΡΑ:(ψελίζοντας)**  
Καλά.....

**ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:**  
Εγώ πρέπει να φεύγω....

**ΠΑΙΔΙ:**  
Σας ευχαριστώ για όλα!

**ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ:**  
Τίποτα παιδί μου, μην το ξανακάνεις όμως! Και κοίτα να βοηθήσεις τη μητέρα σου, σε χρειάζεται.

**(Η αστυνομικός φεύγει και η πόρτα κλείνει. Η μητέρα είναι φανερά ενοχλημένη).**

**ΠΑΙΔΙ:**  
**(Χτυπάει η πόρτα).**  
Άσε μαμά ανοίγω εγώ είναι η Αγγελική.

**MAMA: (Καπνίζοντας προβληματισμένα ....)**  
Εμείς θα τα πούμε αργότερα ..... Φεύγω τώρα ( φεύγει και χτυπάει την πόρτα).

**ΚΟΛΛΗΤΗ:**  
Γεια, τι κάνεις, πώς είσαι γιατί ανησύχησα όπως σε άκουσα!

**ΠΑΙΔΙ:**  
Για πες, πως πήγε η επίσκεψη;

**ΚΟΛΛΗΤΗ:**  
Καλά αλλά άστο αυτό. Ήρθα για να μιλήσουμε. Μίλησα με τη μάνα μου και μου είπε ότι δεν έχει θέμα να σε φιλοξενήσουμε, αρκεί βέβαια ..... να σε αφήσει η δική σου.

**ΠΑΙΔΙ:**  
Δεν είναι καλή ιδέα τουλάχιστον για λίγες μέρες, γιατί έκανα ένα μεγάλο λάθος!

**ΚΟΛΛΗΤΗ:**  
Τι έγινε;

ΠΑΙΔΙ:

Άσε μπήκα σε περιπέτειες, έκανα βλακεία! Πήγα στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρω κάτι για να φάω. Δεν μου έφταναν τα λεφτά για να πληρώσω ένα σάντουιτς και πως μου ήρθε.... το πήρα και το έκρυψα στην τσάντα μου **(ξεσπάει σε κλάματα)**.

ΚΟΛΛΗΤΗ:

Σε είδαν;

ΠΑΙΔΙ:

Ναι και φώναξαν την αστυνομία ενώ είχα φύγει!

ΚΟΛΛΗΤΗ:

Ωχ!!

ΠΑΙΔΙ:

Ευτυχώς η αστυνομικός που ήρθε, αφού είδε ότι είχα πάρει μόνο το σάντουιτς, πλήρωσε στον υπάλληλο το ποσό και τους είπε να μην κάνουν μήνυση! Μια γυναίκα ξένη ρε και όργανο της τάξης με προστάτεψε και με συμβούλευσε και η μάνα μου .....**(κλαίει)**.

ΚΟΛΛΗΤΗ:

Μπράβο ρε .... δεν το πιστεύω..... άνθρωπος!! Με όλη τη σημασία της λέξης!  
Οπότε αφήνουμε το σχέδιό μας για επόμενη φάση αν χρειαστεί! Θα φύγω τότε φιλενάδα και εγώ, γιατί λείπω από το σπίτι από το πρωί. Και όποτε θες το σπίτι μας είναι ανοικτό και μην ξανακούσω ότι πεινάς.....στην εποχή μας! Θα μου ζητάς ότι θες, δεν θα ντρέπεσαι .... Εγώ είμαι εδώ για σένα!

**(Η κολλητή φεύγει και σε λίγο η μητέρα επιστρέφει στο σαλόνι και δίνει ένα χαστούκι στο παιδί! Αρχίζει ένας διάλογος ο οποίος θα ανατρέψει τα πάντα).**

ΜΗΤΕΡΑ:

Σου αξίζει και αυτό και όλα τα χαστούκια που σου έχω δώσει!!!

ΠΑΙΔΙ:

Τι λες; Νόμιζα ότι είχες μετανιώσει. Όχι μόνο για αυτό, αλλά και για όλα αυτά που μου έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια, από πού να πρωτο-ξεκινήσω .....

ΜΗΤΕΡΑ:

Το συνεχίζεις, θα βγεις και από πάνω τώρα!

ΠΑΙΔΙ: **(Το παιδί συνεχίζει)**

Όλα τα βράδια που μένω μόνη μου, φοβάμαι έχω εφιάλτες! Με ρώτησες ποτέ τι κάνω εγώ τα βράδια που λείπεις, πώς είναι να ξυπνάς από εφιάλτη και να μην έχεις κανέναν; Πώς είναι να σου λένε τα άλλα παιδιά ότι έχεις χάσει κιλά και γιατί δεν τρως; Αυτή την παραμέληση που νιώθω από την ίδια μου τη μάνα, ελπίζω να μην την νιώσει κανένα άλλο παιδί! Παραμέληση από τον ίδιο του τον γονιό! Υποτίθεται

ότι ο γονιός είναι εκεί για να το στηρίξει, να το αγαπά και να το προσέχει! Κάτι που εσύ δεν έκανες ποτέ για μένα!!

**ΜΗΤΕΡΑ: (Η μητέρα δείχνει να αρχίζει να καταλαβαίνει τι της λέει.....)**

Δεν περίμενα, δεν περίμενα ότι ένιωθες έτσι για μένα τόσο καιρό .....

**ΠΑΙΔΙ:**

Φυσικά και ένιωθα έτσι, μήπως με ρώτησες ποτέ πώς νιώθω; Φυσικά και όχι!

**ΜΗΤΕΡΑ:**

Νόμιζα ότι έτρωγες.....

**ΠΑΙΔΙ:**

Με τι λεφτά θα έτρωγα; Για να μη μιλήσω για τα ρούχα που με το ζόρι βρίσκω να φορέσω στο σχολείο! Γενικότερα η ζωή μου δεν είναι εύκολη και για αυτό ευθύνεσαι φυσικά εσύ!

**ΜΗΤΕΡΑ:**

Εντάξει, εντάξει αρκεί..... πήγαινε τώρα στο δωμάτιό σου.

**(Η μητέρα πιάνει το κεφάλι της με απόγνωση και βάζει να πιει από ένα μπουκάλι κρασί ....).**

**(Την επόμενη μέρα όταν το παιδί γυρνάει από το σχολείο, βρίσκει φαγητό για πρώτη φορά! Απορεί αφού αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Σε λίγο γυρνάει και η μητέρα).**

**ΠΑΙΔΙ:**

Η μακαρονάδα πολύ ωραία, πώς και έτσι;

**ΜΗΤΕΡΑ:**

Αποφάσισα να σου ετοιμάζω το φαγητό, όποτε έχω χρόνο!

**ΠΑΙΔΙ:**

Τι να πω, σε ευχαριστώ η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα .....

**ΜΗΤΕΡΑ:**

Σκέφτηκα όσα μου είπες χθες και κατάλαβα ότι έχεις δίκιο! Μου έδωσες να καταλάβω τα λάθη μου!

**ΠΑΙΔΙ:**

Δεν μπορώ να το πιστέψω! Και πάλι σε ευχαριστώ πολύ! Και όποτε δεν προλαβαίνεις θα μαγειρεύω εγώ και για τις δυο μας!

**ΜΗΤΕΡΑ:**

Ναι θα φροντίζω να υπάρχουν υλικά στο ψυγείο και στα ράφια! Θα πηγαίνουμε μαζί σούπερ μάρκετ μια φορά την εβδομάδα! Δεν είχα αντιληφθεί πως ένιωθες και πόσο

σε είχα παραμελήσει! Σου ζητώ συγγνώμη για όλα! Υπόσχομαι ότι θα προσπαθήσω να βγω από το τέλμα που βρίσκομαι! Αρχικά θα μειώσω το ποτό και το τσιγάρο και σιγά σιγά θα το κόψω!

**ΠΑΙΔΙ:**

Μαμά δέχομαι τη συγγνώμη σου! Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτά που ακούω! Ελπίζω να κρατήσεις το λόγο σου και εγώ θα προσπαθήσω να τα ξεχάσω όλα αλλά θέλει χρόνο για να σβήσουν οι πληγές!

**ΜΗΤΕΡΑ:**

Θα κάνω ότι χρειαστεί για να αλλάξει η σχέση μας και να αναπληρώσουμε το χρόνο που έχουμε χάσει! Από αύριο κιόλας θα ψάξω να βρω μία δουλειά, να μην περιμένουμε από τους παππούδες, όλα θα πάνε καλύτερα θα δεις!

**ΠΑΙΔΙ:**

Ναι μαμά και εγώ θα σε βοηθάω με τις δουλειές του σπιτιού αν δεν προλαβαίνεις! Σε ευχαριστώ πολύ που κάθισες και σκέφτηκες, προσπάθησες να καταλάβεις και θες να αλλάξεις! Φεύγει ένα μεγάλο βάρος από πάνω μου και αρχίζω πάλι να ονειρεύομαι!

**ΜΗΤΕΡΑ:**

Εγώ σε ευχαριστώ αγάπη μου, που μου δίνεις μία δεύτερη ευκαιρία!

**ΤΕΛΟΣ**