

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΙΑΔΑ
Του Ιορδάνη Μουσταχά

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- Α) ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ
- Β) ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ
- Γ) ΛΑΜΑΧΟΣ
- Δ) ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ

Η Πραξαγόρα και ο Πισθέταιρος είναι μπροστά από έναν τοίχο σχολείου που είναι υπό κατάληψη.

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Αξιοσέβαστοι μαθητές, μαθήτριες και πτηνά του Λυκείου της Νεφελοκοκκυγίας. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε κατάληψη για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.

ΛΑΜΑΧΟΣ:

Δικαιόπολι άκουσες; Κατάληψη σήμερα, πάμε για καφέ και τάβλι στου κυρ Διόνυσου;

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Πολύ ωραία ιδέα φίλε μου αλλά όχι ακόμα κάτσε να δούμε τον λόγο να ψηφίσουμε και την κάνουμε εντάξει;

ΛΑΜΑΧΟΣ:

Καλά αλλά αν κρατήσει πολύ ώρα να ξέρεις θα σε παρατήσω και θα φύγω.

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Σκάσε λίγο να ακούσω.

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Πραξαγόρα μου, πολύ ωραία ιδέα, αλλά αδέρφια μου, πιστεύω πως πρέπει να εναντιωθούμε σε αυτήν την κατάληψη, είμαστε Τρίτη Λυκείου και σε δύο μήνες δίνουμε εξετάσεις δεν μας συμφέρει να χάνουμε μαθήματα.

ΛΑΜΑΧΟΣ:

Τι λέει ρε αυτός; Σιγά μην θέλουμε να κάνουμε μάθημα, νομίζει ότι θέλουμε να φροντίσουμε για το μέλλον μας; Δεν μας νοιάζει.

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Τί θα γίνει με εσένα σήμερα; Σςςςς

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Ναι Πισθέταιρε, θα χάσουμε μερικά μαθήματα για να διεκδικήσουμε ότι αξίζουμε. Αν δεν το κάνουμε εμείς ώστε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα στους μικρότερους από

εμάς πως θα καταφέρουμε σε μερικά χρόνια να στήσουμε την κοινωνία μας σε μη ενημερωμένους πολίτες;

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Βρε καλά τα λέει αυτή.

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Ναι αλλά δεν είναι δουλειά μας να το κάμουμε, επίσης γιατί να ρισκάρουμε να μην τα πάμε καλά στις εξετάσεις μας;

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Πισθέταιρε, συγκεντρώσου λίγο, δίνουμε εξετάσεις περνάμε σε μια σχολή και μετά τι;

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Δηλαδή θες να μου πεις ότι όντως υπάρχει και μετά;

ΛΑΜΑΧΟΣ:

Τι του είπε;; Ρόμπα τον έκανε μπροστά σε όλους μας

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Ναι, τον έπιασε αδιάβαστο.

ΛΑΜΑΧΟΣ:

Όπως πιάνει και ο κος Σωκράτης εσένα;

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Ναι, εννοώ σκάσε.

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Εννοείται και υπάρχει ζωή μετά από τις σχολές βρε μπούφε. Στο θέμα μας, πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με την γνώση για τα δικαιώματα τους αλλιώς ότι σχολή και να έχει τελειώσει θα παραμένει ένας ηλίθιος που τον εκμεταλλεύονται για ψίχουλα και σκοτώνεται στην δουλεία.

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Ναι αλλά όπως είπα δεν είναι δουλειά μας, έτσι κι αλλιώς όλοι ξέρουμε τα δικαιώματα μας.

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Αλήθεια; Πες μου 5 δικαιώματα σου ως ανήλικος, δεν είναι και τόσο πολλά.

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Εε, βασικά δεν ξέρω, όχι ότι δεν ξέρω απλά κόλλησα, και στο κάτω- κάτω γιατί να με νοιάζει;

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Στην κυριολεξία υπάρχουν άπειροι λόγοι να σου πω, καταρχάς για να ξέρεις πότε χάνεις ή έχεις δίκιο, για να δεις αν πότε θα πάνε να σε αδικήσουν, γι-

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Εντάξει, εντάξει, κέρδισες, είναι όντως αρκετά σημαντικό να γνωρίζεις τα δικαιώματα σου αλλά ποια νομίζεις ότι είσαι; Λες και εσύ ξέρεις όλα μας τα δικαιώματα.

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Δικαίωμα στο να είμαστε διαφορετικοί χωρίς να μας κρίνουν, δικαίωμα στην ζωή επιβίωση και πνευματική ανάπτυξη, δικαίωμα στο όνομα και την διαφορετική εθνικότητα, δικαίωμα στην άποψη και τη σκέψη. Κάτι άλλο που κουράζει τα παιδιά και τα πιέζει είναι τα σχολεία.

ΠΙΣΤΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Σε αυτό δεν έχεις άδικο...

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Ευπνός στις 7:00 για να πας σε ένα μέρος στο οποίο σε φορτώνουν με ασκήσεις, σου φωνάζουν και δεν σε σέβονται ! Ποτέ κανένας δάσκαλος δεν ρωτάει τον μαθητή «Μήπως σας βάζω πολλά; Λέτε για ένα Σαββατοκύριακο να σας αφήσω να ξεκουραστείτε;» ΟΧΙ πάντα θα σε γεμίζουν με ασκήσεις ! Δεν λέω έχουμε ανάγκη την παιδία των σχολείων απλά έτσι όπως είναι τώρα κακώς λέγονται σχολεία, ζούγκλα θα έπρεπε να τα λέμε.

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Κάτσε μην έρθει κανένας κ. Σωκράτης τώρα.

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι οι κακοί γονείς που υπάρχουν στην κοινωνία μας.

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Κάτσε πρώτα να κάνουμε παιδία και θα αγοράσουμε και εγχειρίδιο.

ΠΡΑΞΑΓΟΡΑ:

Εγώ δεν μιλάω για τους μελλοντικούς αλλά για τους παρόντες ώστε να υπάρξουν σωστοί στο μέλλον. Κοίτα Πισθηταιράκο ξέρεις πόσα παιδία τα πετάνε έξω από το σπίτι οι γονείς τους; Πόσα παιδία κρατάνε μυστικά από τους γονείς τους επειδή φοβούνται την αντίδραση τους; Ή πόσα παιδία κάνουν το λάθος να ανοιχτούν και στο τέλος καταλήγουν οι γονείς να μην τους αναγνωρίζουν, μέχρι και να τους αποκαλούν τρομοκράτες; Άπειρα, και από που νομίζεις ότι πηγάζει ή εφηβική εγκληματικότητα; Από την αμέλεια και την ηλιθιότητα αυτών των ζώων. Την πηγή τόσων πολλών αυτοκτονιών, κάθε παιδί έχει δικαίωμα σε σωστούς γονείς.

ΛΑΜΑΧΟΣ:

Δικαιοπολι, τότε έγραψες το κείμενο της; Γιατί όλα αυτά μου θυμίζουν τους δικούς σου.

ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ:

Σκάσε μωρέ, δεν είναι και εντελώς η περίπτωση μου.

ΠΙΣΘΕΤΑΙΡΟΣ:

Ξέρεις κάτι; Έχεις δίκαιο τελικά, πρέπει να παλέψουμε για τα δικαιώματα μας. Λαέ αυτού του Λυκείου, ψηφίστε ναι ή όχι;

ΤΕΛΟΣ