

Ο ΙΟΣ

Των Αμπντουλχαμίτ Μωχάμαντ, Ιωάννη-Κωνσταντίνου Λάμπρη, Λεωνίδα Νούτσου

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- A) ΤΑΣΟΣ
- B) ΑΝΤΡΕΑΣ
- Γ) ΧΟΥΣΕΪΝ

Έξω από το σχολείου , λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα, δύο φίλοι συζητούν. Απέναντι ακριβώς από το σχολείο υπάρχει ένα μαγαζί με ηλεκτρονικά παιχνίδια το Gamestop.

ΤΑΣΟΣ :

Να σου πω Αντρέα, πότε θα πάμε να δούμε την καινούρια ταινία ;

(Ο Αντρέας γυρνάει)

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Ξέρω 'γω, πότε μπορείς; Γιατί θέλω να πεταχτώ και στο gamestore να δω κάτι καινούρια παιχνίδια που έφεραν.

ΤΑΣΟΣ:

Και εγώ, σκέφτομαι να έρθω. Να σου πω ... δεν παρατάμε την ταινία και να πάμε κατευθείαν εκεί;

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Ωραία, γιατί όχι; Και τι ώρα θες να πάμε;

(Χτυπάει το κουδούνι και τα παιδιά προχωρούν προς την είσοδο του σχολείου)

ΤΑΣΟΣ:

Σίγουρα μετά τις επτά, γιατί έχω φροντιστήριο.

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Ωραία, συνάντηση ξανά εδώ στις επτά.

ΤΑΣΟΣ:

Τέλεια! Τα λέμε τότε ! Α! Περίμενε ! Μήπως να καλέσουμε και τον Χουσεΐν; Αφού μας βοηθάει στην εργασία, δεν θα έπρεπε να τον καλέσουμε και αυτόν;

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Πας καλά; Θα καλέσουμε αυτόν; Από όλα τα παιδιά, αυτόν σκέφτηκες; Φυσικά και όχι!

ΤΑΣΟΣ :

Γιατί όχι; Αφού σου λέω ότι μας βοηθάει, το σωστό δεν είναι να τον καλέσουμε;

(Ο Αντρέας αναστενάζει)

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Ρε! Δεν σκέφτεσαι καθόλου; Δεν τον βλέπεις πώς είναι; Σιγά μη μας αφήσουν μέσα στο μαγαζί παρέα με αυτόν!! Άσε που δεν έχει σίγουρα αρκετά λεφτά για να πάρει κάτι από εκεί μέσα!

ΤΑΣΟΣ:

Γιατί το λες αυτό; Τι έχει;..... Η μόνη διαφορά μεταξύ αυτού και εσένα είναι το δέρμα και..... οι βαθμοί σας!!!!

Ο Αντρέας γυρνάει απότομα προς το μέρος του απειλητικά!

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Σκάσε! Όχι! Δεν τον θέλω μαζί μας, θα χαλάσει όλη τη βόλτα.

ΤΑΣΟΣ:

Καλά, καλά αφού επιμένεις.....!

(Ο Τάσος απομακρύνεται σκεπτικός σαν να σχεδιάζει κάτι.)

Ακούγεται το κουδούνι.

Στο σχόλασμα ο Τάσος συναντά τον Χουσεΐν έξω από το σχολείο.

ΤΑΣΟΣ:

Χουσεΐν! Να σου πω! Ήθελα να σου μιλήσω για τον Αντρέα!

ΧΟΥΣΕΪΝ :

Ποιον; Τον βλαμμένο φίλο σου; Τι έγινε με αυτόν;

Ο Τάσος ξαφνιάζεται από τη στάση του Χουσεΐν.

ΤΑΣΟΣ:

Α...εντάξει, θα το προσπεράσω αυτό, θα κάνω ότι δεν το άκουσα! Όπως ήδη θα έχεις διαπιστώσει ο φίλος μου ο Αντρέας δεν είναι και τόσο ανοιχτόμυαλος σε θέματα διαφορετικότητας.

ΧΟΥΣΣΕΙΝ:

Λες και δεν φαίνεται αυτό!

Ο Τάσος γελάει αμήχανα.

ΤΑΣΟΣ:

Ναι....Πάντως μιλήσαμε προηγουμένως και μιας και θα βγούμε βόλτα το απόγευμα, ήθελα να σε καλέσω να έρθεις μαζί μας στο gamestop στη γωνία για να δούμε το καινούργιο παιχνίδι.

ΧΟΥΣΣΕΙΝ:

Να υποθέσω πως θα είναι και ο Αντρέας εκεί; Και συμφώνησε να έρθω και εγώ;

ΤΑΣΟΣ:

Όχι ακριβώς, αλλά θέλω να χρησιμοποιήσεις αυτή την ευκαιρία για να του μιλήσεις, να τον κάνεις με τον τρόπο σου να καταλάβει, πως το διαφορετικό δεν είναι απαραίτητως και κακό!

ΧΟΥΣΣΕΙΝ:

Καλά. Φαίνεται πως το θες πολύ αυτό, οπότε δέχομαι να λάβω μέρος σε αυτό το πείραμα.

ΤΑΣΟΣ:

Τέλεια! Αν και δεν είναι πείραμα! Θέλω να καταφέρουμε να κάνουμε όλοι παρέα, γιατί σας πάω και νομίζω ότι ταιριάζουμε!! Λοιπόν...να είσαι κάτω από το σπίτι μου κατά τις 7 το απόγευμα για να πάμε μαζί στο σχολείο να συναντήσουμε τον Ανδρέα.

Το απόγευμα στις επτά ο Αντρέας περιμένει έξω από το σχολείο, απέναντι από το μαγαζί και κοιτάζει ανυπόμονα το κινητό του. Ο Τάσος και ο Χουσεΐν πλησιάζουν προς το μέρος του.

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Επιτέλους! Σε περιμένω μισή ώρα. Τι κάνει αυτός εδώ ;

ΤΑΣΟΣ:

Εγώ τον κάλεσα και δεν θέλω να ακούσω κουβέντα για αυτό. Ωρα να ξεκολλήσεις !

ΑΝΤΡΕΑΣ: (Γκρινιάζοντας)

Έχει χάρη που θέλω να δοκιμάσω το καινούργιο παιχνίδι αλλιώς

ΧΟΥΣΣΕΙΝ :

Κοίτα . Και εγώ έχω καλύτερα πράγματα να κάνω, αλλά ήρθα, οπότε προχώρα για να μπούμε στο μαγαζί πριν κλείσει!

Ο Τάσος γελάει αμήχανα και ο Αντρέας συνεχίζει να γκρινιάζει και να κοντοστέκεται.

ΤΑΣΟΣ:

Σταμάτα να γκρινιάζεις και πάμε μέσα! Ανυπομονώ να δοκιμάσω το νέο παιχνίδι.

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Εγώ δεν μπαίνω μέσα μαζί του. Θα περιμένω εδώ και ύστερα θα περιμένετε εσείς εμένα να το δοκιμάσω. Δεν θέλω να με δουν μαζί του! Μπορεί να νομίζουν ότι μπήκα για να κλέψω!

Ο Τάσος στον Χουσεΐν:

ΤΑΣΟΣ:

Μην του δίνεις σημασία. Χουσεΐν. Έχει τα νεύρα του. Δεν ξέρει τι λέει. Πάμε εμείς μέσα και άστον εδώ στο κρύο.

Ο Τάσος και ο Χουσεΐν μπαίνουν στο μαγαζί. Μετά από λίγο βγαίνουν ενθουσιασμένοι από το μαγαζί ενώ ο Αντρέας είναι καθισμένος βαριεστημένα απ' έξω.

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Που χαθήκατε; Τι έγινε Τάσο, το πήρες;

ΤΑΣΟΣ:

Μπα, τόσα δεν μου δίνουν οι γονείς μου ούτε σε 6 μήνες!

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Ευτυχώς που δεν μπήκα στο μαγαζί γιατί ούτε εγώ θα μπορούσα να το αγοράσω. Υποθέτω πως θα πρέπει να ερχόμαστε εδώ για να το δοκιμάσουμε λίγο.

ΧΟΥΣΣΕΙΝ:

Ή απλώς ελάτε στο σπίτι μου! Εγώ το πήρα. Και ξέρεις κάτι; Μπορεί να μου φτάνουν να πάρω και σε έναν από εσάς!

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Αποκλείεται! Πώς γίνεται εμείς να μην έχουμε αρκετά για ένα και να έχεις εσύ για δύο;

ΧΟΥΣΣΕΙΝ:

Η αλήθεια είναι πως όταν εσείς συναντήσετε και παίζετε ή κάνετε βόλτες, εγώ μιας και δεν έχω τι να κάνω, κάνω διάφορες δουλειές στο σπίτι για τα χρήματα μου, σε αντίθεση

βέβαια με κάποιους άλλους που δεν ξέρουν τι θα πει δουλειά, παρά μόνο διασκεδάζουν και με κοροϊδεύουν.

Ο Αντρέας ενοχλείται από το σχόλιο.

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Καλά, καλάΆστα τώρα αυτά. Καταλάβαμε. Πες μου τώρα σε ποιον θα πάρεις το επιπλέον;

ΧΟΥΣΕΙΝ :

Νομίζω πως είναι αυτονόητο σε ποιον θα το πάρω.

Ο Αντρέας αναστενάζει με απογοήτευση και πάει να φύγει.

Ο Χουσεΐν τον σταματά και του λέει:

ΧΟΥΣΕΙΝ:

Σε σένα Αντρέα! Για να καταλάβεις πως το διαφορετικό δεν είναι κακό και πως το δέρμα δεν μπορεί να σου αποκαλύψει τίποτα για τον άλλον!

Ο Αντρέας εξαφνιάζεται.

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Θα το κάνεις αυτό για μένα; Αφού δεν σταμάτησα όλη την ώρα να σε βρίζω και να σε υποτιμώ. Εσύ γιατί δεν θυμώνεις; Γιατί μου δείχνεις τέτοια καλοσύνη;

ΤΑΣΟΣ:

Μήπως κατάλαβες τώρα τι καλό παιδί είναι ο Χουσεΐν;

ΑΝΤΡΕΑΣ:

Νομίζω πως έχεις δίκιο! Θα σταματήσω να υποθέτω πράγματα για τους άλλους μόνο και μόνο από την καταγωγή και την θρησκεία.

ΤΑΣΟΣ:

Μπράβο Αντρέα. Αν όλοι μας το κατανοούσαμε αυτό, τότε θα έπαυε να μεταδίδεται στους ανθρώπους αυτός ο “Ιός” που λέγεται ρατσισμός και που δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις και τις ψυχές μας.

ΧΟΥΣΕΙΝ:

Αφήστε τώρα τα λόγια και ελάτε σπίτι μου να δοκιμάσουμε το καινούριο μας απόκτημα!!!

Όλοι μαζί:

Ναι....!!!!!!

ΤΕΛΟΣ