

## ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ

Του Ευάγγελου Δήμα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- A) ΠΕΤΡΟΣ
- B) ΠΑΥΛΟΣ
- Γ) ΑΝΕΣΤΗΣ
- Δ) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

**(Βρισκόμαστε στο προαύλιο του σχολείου, όπου οι 4 συμμαθητές, καθισμένοι χαλαρά σε ένα παγκάκι, απολαμβάνουν το «κενό» τους).**

ΠΕΤΡΟΣ:

Πωωω ρε παιδιά, αυτή είναι ζωή! Μακάρι κάθε μέρα να είχαμε «κενό».....

ΠΑΥΛΟΣ:

Ναι φιλαράκι μου, αυτά είναι τα καλύτερα...!

ΑΝΕΣΤΗΣ:

Σοβαρευτείτε παιδιά ... είμαστε πολλοί τυχεροί που έχουμε ΕΙΡΗΝΗ και ΣΧΟΛΕΙΑ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Καλά σας λέει! Χτες άκουγα στις ειδήσεις ότι 28 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο στερούνται βασικής εκπαίδευσης, εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων που στόχο έχουν κυρίως σχολεία».

ΑΝΕΣΤΗΣ:

Ναι, ναι, το είδα κι εγώ. Μόνο στην Αφρική βρίσκονται 10 εκατομμύρια παιδιά που δεν ολοκληρώνουν καν το δημοτικό.

ΠΑΥΛΟΣ:

Παιδιά έχετε δίκιο. Εμένα ο πατέρας μου είναι στρατιωτικός και κάποτε μου είχε πει ότι αν σταματούσαν οι στρατιωτικές δαπάνες για 6 μέρες, θα εξοικονομούσαν 16 δισεκατομμύρια δολάρια... φανταστείτε νούμερα ασύλληπτα... τα οποία θα μπορούσαν οι πλούσιες χώρες να διαθέσουν για την εκπαίδευση.

ΠΕΤΡΟΣ:

Ναι καλά! Τα παράπονά σας στην UNESCO!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Η UNESCO φίλε Πέτρο, θεωρεί ένοχο το σύστημα ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς μόνο το 2% αυτής διατίθεται για την εκπαίδευση.

ΠΑΥΛΟΣ:

Και πού καταλήγουμε βρε παιδιά? Γιατί πρέπει να υπάρχει πόλεμος για να μην υπάρχουν σχολεία? Δεν βλέπετε κάθε μέρα τα κακοποιημένα παιδιά που τα κρατάνε κλειδωμένα και δεν έχουν καμία πρόσβαση σε σχολεία και μόρφωση?

ΑΝΕΣΤΗΣ:

Αααα καλά! Πολύ μεγάλο θέμα κι αυτό! Παραμέληση παιδιών, κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία... τόσα συμβαίνουν γύρω μας και τίποτα δεν αλλάζει....

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Κι εσύ βρε Πέτρο χαίρεσαι που έχουμε «κενό»! δε νομίζεις ότι τελικά είμαστε οι πιο τυχεροί? Έχουμε το σπίτι μας, τους φίλους μας και όλες μας τις ανέσεις....

ΠΕΤΡΟΣ:

Όχι, όχι παιδιά ανακαλώ! Συγχαρώστε με! Αλήθεια γιατί λείπει πάλι η κυρία της Γλώσσας;...

**ΤΕΛΟΣ**