

**Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ**  
Της Ανθούλας Φωτοκεχαγιά

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- A) ΜΑΡΙΑ
- B) ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- Γ) ΑΓΑΠΗ
- Δ) ΑΝΘΟΥΛΑ

**Στην αυλή ενός σχολείου, την ώρα του διαλείμματος; Μία παρέα κοριτσιών συζητάν.**

ΜΑΡΙΑ:

Κοιτάζτε τι έρχεται! **(σηκώνει το χέρι της και δείχνει προς την Ανθούλα)**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Τι έρχεται, Μαρία; **(κοιτάει απορημένη προς την πλευρά που δείχνει η Μαρία)**

ΜΑΡΙΑ:

Η Ανθούλα! **(λέει αγανακτισμένη)**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Αμάν, τι θέλει πάλι;

ΜΑΡΙΑ:

Λογικά θα την έδιωξαν οι άλλοι και θα ήρθε εδώ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Αφού και εμείς τη διώξαμε.

ΑΓΑΠΗ:

Ρε κορίτσια, δεν τη γνωρίζουμε καν. Δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτή. Γιατί την αποκλείετε;

ΜΑΡΙΑ:

Μα, καλά εσύ σε άλλη παρέα είσαι;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Αγάπη hello! **(κουνάει επιδεικτικά τα χέρια της)** Μα τι είναι αυτά που λες; Εσύ δεν ήσουν που πριν έναν μήνα τη σχολίαζες και την απέφευγες;

ΑΓΑΠΗ:

Εντάξει ρε κορίτσια, κάθισα το σκέφτηκα. Εμένα δεν θα μου άρεσε να μου το έκαναν αυτό. Άλλωστε γιατί να κάθεται μόνη της;

ΜΑΡΙΑ:

Αν έχεις τόσο μεγάλο πρόβλημα, μπορείς να πας να κάτσεις μαζί της και μετά να δούμε ποια θα μείνει μόνη της.

**(έρχεται η Ανθούλα προς το μέρος των κοριτσιών)**

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Γεια σας κορίτσια.

ΜΑΡΙΑ:

Βρε-βρε η Ανθούλα, το καροτάκι μας.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Καλέ, τι ρούχα είναι αυτά; Πού τα βρήκες;

ΜΑΡΙΑ:

Τέτοια κουρέλια στα σκουπίδια βρίσκονται συνήθως. **(γελάει)**

ΑΓΑΠΗ:

Μα κορίτσια τι λέτε; Τι έχουν τα ρούχα της;

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Να ήταν μόνο τα ρούχα της, καλά θα ήταν. Το πορτοκαλί το μαλλί δεν το βλέπεις;

ΑΓΑΠΗ:

Συγνώμη, το μαλλί της τι έχει; Είναι πολύ σπάνιο.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Μάντεψε γιατί είναι σπάνιο.

ΜΑΡΙΑ:

Αν ήταν ωραίο, θα το είχαν και άλλοι.

ΑΓΑΠΗ:

Α, δηλαδή, εσύ αυτό πιστεύεις;

ΜΑΡΙΑ:

Αγάπη, μην ανακατεύεσαι. Μας έχεις κουράσει με τις παραξενιές σου σήμερα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Η μαμά σου δεν βλέπει πώς κυκλοφορείς;

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Δεν ήξερα πως έπρεπε να πάρω έγκριση από τη μαμά μου για να βγω έξω. Είχα παραλείψει την περίπτωση να με προσβάλεις.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Κάνουμε και χιουμοράκι τώρα;

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Όχι, απλά κατεβάζω το επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Α, για σε παρακαλώ, δε θα με προσβάλεις μπροστά στα μάτια μου.

**(Η Ανθούλα απομακρύνεται τρέχοντας από τα κορίτσια και πηγαίνει να κάτσει μόνη της σε ένα παγκάκι.)**

ΑΓΑΠΗ:

Κάνεις ακριβώς το ίδιο πράγμα στην Ανθούλα.

ΜΑΡΙΑ:

Σου θίξαμε τη φίλη;

ΑΓΑΠΗ:

Φίλη μου μπορεί να μην είναι, αλλά τη σέβομαι.

ΜΑΡΙΑ:

Εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορούμε να κάνουμε και εμείς ό,τι θέλουμε;

ΑΓΑΠΗ:

Α, δηλαδή εσείς ικανοποιήστε που την κάνατε να κλαίει; **(απομακρύνεται από τα κορίτσια και πάει προς την Ανθούλα)**

ΒΑΣΙΛΙΚΗ:

Επ-επ τι φεύγεις;

ΜΑΡΙΑ:

Τι, το βούλωσες τώρα; Ε βέβαια τι έχεις να πεις, αφού δεν έχουμε σε τίποτα άδικο.

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Μα, γιατί να μην έχω φίλους; Τι τους έχω κάνει; Μα καλά και αυτή η γιαγιά μου τι τα ήθελε αυτά τα μαλλιά; Δεν μπορούσε να συγκρατηθεί; Έπρεπε να τρώει όλη την ώρα καρότα; Και από όλα τα παιδιά και τα εγγόνια της έπρεπε να τα πάρω εγώ; Το κολιέ της μου το έδωσε, το όνομά της το πήρα, έπρεπε να πάρω και το πορτοκαλί χρώμα των μαλλιών της; Από την άλλη θα μπορούσα να τα βάψω μαύρα, όπως η Μαρία, η Βασιλική, οι διασημότητες του σχολείου που όλοι τις αποθεώνουν, λες και είναι θεότητες. Ίσως θα μπορούσα να τα βάψω και μπλε που είναι και το αγαπημένο μου χρώμα, αλλά αν το πω στην μαμά και στον μπαμπά, θα γίνουν κατακόκκινοι από τα νεύρα τους. Δεν μιλάμε που δεν μιλάμε, τώρα θα τους αποτελειώσω.

**(πηγαίνει η Αγάπη να κάτσει δίπλα από την Ανθούλα)**

ΑΓΑΠΗ:

Ανθούλα, συγγνώμη για πριν. Ξέρω ο τρόπος των κοριτσιών δεν ήταν ωραίος, απλά δεν έπρεπε να τον πάρεις στα σοβαρά. Τόσα χρόνια δεν τις έμαθες; Τι κάθες και κλαις;

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Τον ξέρω τον τρόπο τους, δεν θα τον μάθω τώρα. Άλλα αν έχουν δίκαιο; Αν όντως τα ρούχα μου δεν είναι ωραία; Αν τα μαλλιά μου είναι όντως απαίσια;

ΑΓΑΠΗ:

Συγγνώμη, παίρνεις στα σοβαρά τη γνώμη των κοριτσιών; Τα ρούχα που φοράς σου αρέσουν;

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Ναι, μου αρέσουν.

ΑΓΑΠΗ:

Ε, τότε τι σκας; Δηλαδή θες να μου πεις ότι τα δικά τους είναι καλύτερα;

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Εντάξει τα ρούχα μου δεν είναι πρόβλημα αλλά τα μαλλιά μου;

ΑΓΑΠΗ:

Τα μαλλιά σου είναι υπέροχα. Όλες στο σχολείο θα ήθελαν να έχουν αυτό το χρώμα ακόμα και η Βασιλική και η Μαρία.

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Αφού αυτές απεχθάνονται αυτό το χρώμα.

ΑΓΑΠΗ:

Δεν το απεχθάνονται. Απλά ζηλεύουν και την κακία τους την εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο. Από μικρές έτσι κάνουν μόνο σε όσους τις παίρνει. Τις έχεις δει ποτέ να μιλάν έτσι στην Ειρήνη;

ΑΝΘΟΥΛΑ:

Όχι

ΑΓΑΠΗ:

Αναρωτήθηκες ποτέ γιατί; Η Ειρήνη σιγά μην τις επέτρεπε να της μιλάν έτσι. Όχι μόνο οι συγκεκριμένες κοπέλες αλλά γενικά.

**(χτυπάει το κουδούνι)**

ΑΓΑΠΗ:

Έλα πάμε στο μπάνιο να βρέξεις λίγο το πρόσωπό σου.

**(σηκώνονται από το παγκάκι και πηγαίνουν προς το μπάνιο)**

**ΜΑΡΙΑ:**

Αγάπη, είσαι απαράδεκτη. Τι προσπαθείς να κάνεις; Θες να φανείς καλή στα μάτια της Ανθούλας;

**ΑΓΑΠΗ:**

Εγώ κάνω αυτό που πιστεύω πως είναι σωστό. Τώρα γεια σας, γιατί έχω σημαντικότερα πράγματα να κάνω από το να κάθομαι και να μιλάω σε δύο ανόριμες.

**ΤΕΛΟΣ**