

## **ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ**

Των Αμαλίας Καραμιχάλη, Καρολίνας Κουκούρη, Μελίνας Σταυροπούλου

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

- A) ΧΡΗΣΤΟΣ
- B) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- Γ) ΚΡΙΣΤΙΑΝ

**Το τελευταίο κουδούνι της ημέρας.**

**Ένα ήρεμο μεσημέρι του Φεβρουαρίου, ο Κριστιάν και ο Χρήστος έρχονται σε αντιπαράθεση για την καταγωγή του Κριστιάν. Ο Χρήστος φεύγοντας από την τάξη, παρατηρεί ότι κάτι λείπει από την τσάντα του.**

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Παναγιώτη (Έλληνας κολλητός του Χρήστου), έχεις δει τα κλειδιά μου;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Όχι ρε, δεν τα έχω δει.

**Περνάει από μπροστά τους ο Κριστιάν.**

ΧΡΗΣΤΟΣ: (μιλάει στον Κριστιάν)

Μου πήρες εσύ τα κλειδιά;

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:

Γιατί το πιστεύεις αυτό;

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Έτσι πιστεύω.

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:

Επειδή είμαι Αλβανός;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Χρήστο, ηρέμησε θα τα βρεις.

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Τέτοια δεν κάνουν στη χώρα σου;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Χρήστο, είσαι σίγουρος;

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:

Τι έχει να κάνει η καταγωγή μου με αυτό;

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Μπορείς να μου δώσεις τα κλειδιά μου για να φύγω;

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:

Μα δεν τα έχω!

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Έλα που δεν τα 'χεις.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα.

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Ποιος άλλος μπορεί να τα πήρε;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω πως τα πήρε αυτός.

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:

Άκου τον κολλητό σου!

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Μην μιλάς εσύ!

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:

Έχω το δικαίωμα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου.

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Κάνεις λες και σε κατηγορώ άδικα!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:

Ηρεμήστε ρε!

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Σταμάτα να μιλάς!

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:

Παράτα με!

ΧΡΗΣΤΟΣ:

Κοίτα τι κάνει ρε!

ΚΡΙΣΤΙΑΝ: **(Κατεβαίνει από τον όροφο)**

ΧΡΗΣΤΟΣ: **(Τον ακολουθεί)**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: **(Τους ακολουθεί)**

ΧΡΗΣΤΟΣ:  
Έλα δω δεν τελειώσαμε!

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:  
Παράτα με, φεύγω.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  
Μην φωνάζετε.

**Φτάνουν έξω στο προαύλιο.**

ΧΡΗΣΤΟΣ:  
Θέλω τα κλειδιά μου πίσω. Έλα δω!

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:  
Μα δεν τα έχω σου λέω.

ΧΡΗΣΤΟΣ:  
Πιάνει τον Κριστιάν από το χέρι.

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:  
Άσε μου το χέρι ρε!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  
Χρήστο σταμάτα ρε! **(Ο Χρήστος σπρώχνει τον Κριστιάν και πέφτει κάτω.)**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:  
Ρε Χρήστο τι κάνεις;!

ΧΡΗΣΤΟΣ:  
Άσε με ρε Παναγιώτη!

ΚΡΙΣΤΙΑΝ: **(Αντεπιτίθεται στο Χρήστο)**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: **(Προσπαθεί να τους χωρίσει)**

ΧΡΗΣΤΟΣ: **(Σπρώχνει τον Παναγιώτη από πάνω του)**

ΚΡΙΣΤΙΑΝ: **(Σηκώνεται από το πάτωμα και σπρώχνει τον Χρήστο)**

ΧΡΗΣΤΟΣ:  
Πας καλά;!

ΚΡΙΣΤΙΑΝ:  
Εσύ το ξεκίνησες!

**(Ο Χρήστος επιχειρεί να τον ξανασπρώξει και ο Παναγιώτης μπαίνει ανάμεσά τους)**

**ΧΡΗΣΤΟΣ: (Σπρώχνει τον Παναγιώτη)**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:**  
Ηρεμήστε ρε!

**Πέφτουν τα κλειδιά από την τσέπη του Παναγιώτη.**

**ΧΡΗΣΤΟΣ:**  
Είναι αυτά τα κλειδιά μου;

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:**  
Δεν είναι αυτό που φαίνεται.

**ΚΡΙΣΤΙΑΝ:**  
Ώστε με υπερασπιζόσουν τόση ώρα, επειδή εσύ τα είχες.

**ΧΡΗΣΤΟΣ:**  
Παναγιώτη πας καλά;

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:**  
Ρε μια πλάκα έκανα.

**ΧΡΗΣΤΟΣ:**  
Και γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα;

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ:**  
Δεν πίστευα ότι θα εξελιχθεί έτσι.

**ΚΡΙΣΤΙΑΝ:**  
Σου είπα ότι δεν τα είχα εγώ!

**ΧΡΗΣΤΟΣ:**  
Συγγνώμη ρε.

**Ο Κριστιάν γυρνάει και φεύγει.**

**ΧΡΗΣΤΟΣ:**  
Μη μου ξαναμιλήσεις! (Γυρνάει και φεύγει)

**Μετά την έντονη αντιπαράθεση, οι δύο μαθητές Χρήστος και Παναγιώτης πήραν διήμερη αποβολή.**

**ΤΕΛΟΣ**