

**ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΡΒΕΛΙ ΨΩΜΙ**  
Της Ελένης Μπαρμπαρή

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

A) MANA  
B) ΜΑΡΙΑ

**(Η μαμά κοιτάει το πορτοφόλι της αγχωμένη και στεναχωρημένη, φωνάζει τη Μαρία που δεν είναι στη σκηνή.)**

MANA:  
Μαρία!

ΜΑΡΙΑ:  
Ναι μαμά.

MANA:  
Έλα στην κουζίνα.

ΜΑΡΙΑ:  
Εντάξει, έρχομαι.

**(Η Μαρία ανεβαίνει στη σκηνή.)**

ΜΑΡΙΑ:  
Τι έγινε;

MANA:  
Μαρία, από αύριο δουλεύεις στο εργοστάσιο με τα κουμπιά. Δε μπορώ να συντηρήσω το σπίτι με δύο μισθούς που παίρνω.

ΜΑΡΙΑ:  
Μα μαμά, δε μπορώ να δουλέψω, έχω σχολείο! Πως θα δουλεύω και θα πηγαίνω στο σχολείο ταυτόχρονα; Και τότε θα κάνω τις ασκήσεις για το σχολείο;

MANA:  
Δε θα ξαναπάς σχολείο. Αρκεί το δημοτικό που τέλειωσες. Εξάλλου, εκεί δε θέλουν κάποια γνώση του σχολείου.

ΜΑΡΙΑ:  
Τι εννοείς με το δε θα ξαναπάω στο σχολείο;!;!;

MANA:

Αυτό που άκουσες! Εδώ δεν έχουμε λεφτά για ένα καρβέλι ψωμί και εσύ σκέφτεσαι το σχολείο;!;!;!

ΜΑΡΙΑ:

Πως να μη σκέφτομαι το σχολείο;!;!;! Στο σχολείο είναι οι φίλοι μου, η δασκάλα μου, η κυρία Δήμητρα που κάθε μέρα μας μαθαίνει γλώσσα, μαθηματικά και ιστορία. Δε μπορώ να φύγω!

ΜΑΝΑ:

Μαρία πάει και τέλειωσε δε θα ξανά πας στο ρημαδιό σχολείο και θα δουλέψεις στο εργοστάσιο.

**(Η Μάνα αρχίζει να φεύγει από τη σκηνή, αλλά την σταματάνε τα λόγια της κόρης της, καθώς της φωνάζει.)**

ΜΑΡΙΑ:

Αν ο μπαμπάς έδινε μια δεκάρα για εμάς και δούλευε και δε σπατάλαγε τα λεφτά στο καφενείο και στα ποτά, τώρα δε θα χρειαζόταν να δουλέψω!!!

**(Η Μάνα νευριάζει και φωνάζει στη Μαρία.)**

ΜΑΝΑ:

Μη ξανά μιλήσεις ποτέ έτσι για τον πατέρα σου!!! Είναι αίμα σου και πρέπει τον σέβεσαι!!!

ΜΑΡΙΑ:

Και εγώ αίμα του είμαι, αλλά δε τον βλέπω να με σέβεται όταν σκορπάει τα λεφτά από δω κι από 'κει!!!

ΜΑΝΑ:

Σταμάτα πια!!!

**(Αγανακτισμένη η μάνα, ηρεμεί τον τόνο της φωνής της.)**

ΜΑΝΑ:

Πήγαινε τώρα να βοηθήσεις τα αδέρφια σου με τα μαθήματα τους και τάισε το μωρό. Αύριο τέσσερις το πρωί να είσαι έτοιμη για να πας στο εργοστάσιο. Έγινα κατανοητή;!;!;!

ΜΑΡΙΑ:

Μα...

ΜΑΝΑ:

Μαμούνια!!!

**(Μπαίνει στη σκηνή ο πατέρας πτωμένος και φωνάζει)**

**ΜΠΑΜΠΑΣ:**

ΕΕΕΕ, τι γίνεται εδώ;!;!!

**ΜΑΝΑ:**

Τίποτα Κώστα μου.

**ΜΑΡΙΑ:**

Ναι, ναι τίποτα...

**ΠΑΤΕΡΑΣ:**

Αν ξανά ακούσω φωνές, θα γίνει χαμός!!!

**ΜΑΝΑ:**

Μην ανησυχείς Κώστα μου και το ξέρουμε...

**ΠΑΤΕΡΑΣ:**

Φύγε τώρα Μαρία και εσύ γυναίκα κάνε καμιά δουλειά!

**ΜΑΡΙΑ:**

Εντάξει Μπαμπά...

**ΜΑΝΑ:**

Ό,τι πεις Κώστα μου...

**ΤΕΛΟΣ**